

Schilderij van mijn moeder en mijn dochter

Geschreven door Jan Booister

maandag, 10 augustus 2009 14:40 - Laatst aangepast zaterdag, 17 oktober 2009 06:41

Bij galerie De Duig in Vlaardingen heb ik van Aad Hofman wat technieken geleerd om om te gaan met olieverf, potlood en waterverf. Daar maakte ik deze portretten van mijn moeder en mijn dochter. Mijn moeder is een aantal jaren geleden overleden.

